

AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ



REHBERİM GAZETESİ

Keziban YALÇINKAYA
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞAN CİNSİYETSİZLİK VE İNANÇSIZLIK TEHLİKESİ

KİTAP TAVSİYESİ: Cinsiyeti
Terk Etme - Çocukları Bekleyen
Cinsiyetsizleştirme Tehlikesi



Biz yetişkinler de dahil olmak üzere ; çocuklarımız zamanlarının çoğunu sosyal medyada ve online oyunlarda geçiriyorlar.

Günümüzde kitleler artık sanal ortamlarda yönlendirilerek harekete geçiriliyor. Dünya nüfusu üzerinde oynanan bu oyunlar arasında en tehlikelisi CİNSİYETSİZLİK ve İNANÇSIZLIK olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnanç eksikliği ümitsizliğe düşürür ve insanları bir çıkmaza doğru sürükler” dedi.

Gençler arasında cinsiyet olgusunun seçime bağlı olabileceği, kişiler hür iradeleri ile cinsiyetlerini seçmeleri gerektiği gibi toplumsal yapıyı alt üst edecek argümanlar alttan alta, ruhumuza bile duyurmadan bize ve çocuklarımıza veriliyor. Bunu gerek K-POP gibi ünlü müzik grupları ile, anime çizgi filmler, Kore dizileri; ünlü, fenomen, youtuber, influencer olarak tanımlanan tanınmış kişilerin yaşamları ile empoze etmektedirler. Bu kişilerin fikirlerini, lüks yaşamlarını, keyifli anlarını normalleştirmeye çalışılmakta ve kendilerine yandaşlar bulmaktadırlar. Gelecek tehlikenin farkında olmayan gençler bu tuzaklara kolayca düşebilmektedirler.

Cinsiyetsiz çocuklar yetişiyor!

Moda endüstrisi, cinsiyetsiz moda ve LGBT akımlarını destekleyen çıkışları ile de toplumsal yapı üzerinde kalıcı hasarlar veriyor. Hedefte ise çocuklar var. Dünyada ünlü markalar çocuk kıyafetlerinde kız ve erkek etiketlerini kaldırırken reyonlarını da birleştirdi. Bu arada çocuklarını cinsiyet yönelimi yapmadan büyüten Angelina Jolie gibi pek çok ünlü isim ise LGTB'nin cinsiyetsiz modasının destekçisi.



Moda haftaları, defileler, trendler, koleksiyonlar, sezonun hit parçaları ve daha nice... Moda, istesek de istemesek de, bazen sadece bir giysiden ibaret olarak, çoğu zamansa bir çok olumsuz mesajı ile hayatımıza etki ediyor. Hızlı ve çok tüketmek üzere kurgulanmış felsefesinden, doğaya verdiği zararlara kadar çok temiz bir sicile sahip olmayan moda endüstrisi, son zamanlarda cinsiyetsiz moda ve LGBT akımlarını destekleyen hatta körükleyen çıkışları ile de toplumsal yapı üzerinde kalıcı hasarlar vermeye devam ediyor. Cinsiyet akışkanlığı denen, bireyin kendini bir cinsiyete ait hissetmeme durumuna verilen isim, en çok da modayı ele geçirmiş durumda. Moda dünyasındaki en yeni trendler arasına girmeyi başaran cinsiyetsizlik akımı, erkek veya kadın kavramlarının yerine cinsiyetsiz bir yaklaşım trendini benimseyenlerin yeni gözdesi.

Yüzyılın sınırsızlık anlamına gelen “özgürlük” anlayışının moda uzantısı, cinsiyete dair moda kalıplarının kırılıp, erkeğe ve kadına dair farkların ortadan kaldırarak cinsiyetler üstü bir toplum anlayışını benimsetmek oldu. Kadını oğlan çocuğu diye tanımlanan “tomboy” stilinde giydirerek; erkeği dar kotlar, makyaj ve renklerle femine bir görüntüye bürünen trendi de beraberinde getirdi. Erkekleri ve kızları ayıran renk, desen, tasarım ile etek ve pantolon gibi cinsiyete ait giysiler minimize edilerek arasındaki farklar olabildiğince silikleştirildi.

Erkeklerin son yıllarda stillerinde pembe ve mor renklerini kullanmaya yönelmesi, kadınların ise asker yeşili bomber ceket ve parkalardan vazgeçmemesi, kadın erkek fark etmeksizin giyilen Sneaker'lar , boy friend jeanler, kadınlar tarafından giyilen erkek takım elbiseleri, erkekler tarafından giyilen empirme gömlekler, cinsiyetsizlik stilinin ilk adımının sokak modasına yansıyan küçük bir kısmı olarak yorumlanabilir.

Cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve kişileri dikte edilmiş cinsiyet kalıplarının içinde sokmadan kendilerini daha “özgürce” ifade ettikleri bir giyim anlayışının savunucuları her geçen gün artıyor. Sokak modasında erkek koleksiyonlarından parçalar giymeyi tercih eden Rihanna, Billie Eilish ve Bella Hadid gibi isimler ile eşcinsel tercihleri ve “tomboy” stilleri ile Kristen Steward, Cara Delevinge gibi ünlüler cinsiyetsiz modaı daha da popüler hale getirdiler.

Cinsiyete dair çizgilere meydan okuyan eşcinsel tasarımcılar; cinsiyet devrimini yansıttıkları koleksiyonlarından tutun da, androjen modellerin boy gösterdiği defiler ve kampanya çekimlerine kadar her aşamada sınırları ortadan kaldırmak için çabalıyorlar.

TÜM ÇABA TOPLUMDAKİ CİNSİYET KALIPLARINI KIRMAK VE TOPLUMSAL BOZULMALARI HIZLANDIRMAK !!!

CİNSİYETSİZLİK AKIMININ ARGÜMANLARI



K-POP NEDİR?

K-Pop Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür.

İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. K-pop sadece pop müziği değil aynı zamanda birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür.

K-POP'LA İLGİLİ İDDİALAR

K-POP tarzı müziklerle ilgili son günlerde sarsıcı iddialar ortaya atıldı. Akımın en çok 12 - 18 yaş arasında etkili olduğu iddia edilirken özellikle bu akım nedeniyle gençlerin cinsiyetsizleştirildiği öne sürülüyor. Ayrıca aile bağlarının bu akımla birlikte zayıflatıldığı ve gençlerin bu akım nedeniyle ailelerinden kopma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları çeşitli yazar ve kanaat önderlerince dile getirildi.

Uzmanlar, Güney Kore'nin son zamanlarda dünyaya yaydığı ve "K-Pop" olarak adlandırılan müzik gruplarının imaj ve yaşam tarzlarının oluşturduğu akımlarla ilgili ebeveynleri uyardı.

"Yani cinsiyetlerin ortadan kaldırıldığı bir kaos bu. Bu K-pop olarak adlandırılan gruplar da tamamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kızlardan oluşan gruplar halinde hareket ediyorlar. Giyimleriyle birbirlerine sahnede sergiledikleri tavırlarla dikkati çekiyor. Özellikle hedeflenen kitle 12-18 yaş arası muhafazakar camiia. Çünkü muhafazakar camiaya şu söyleniyor; 'Batı kültürü kötü bir kültürdür ama Doğu'da ahlak var, değerler var.' O yüzden Doğu kültürü bize yakın bir kültürdür denilip bunun bize daha kolay kabul ettirilmesi sağlanıyor. Bu noktada Batı'dan gelen her şeye karşı kendini odaklamış ailelerin, Doğu'dan gelen bu tür kültürel akıma karşı hiçbir öz savunmaları yok. O savunmaları olmadığı için de çocuklarını nasıl koruyacaklarını bilemiyorlar."



Son zamanlarda dost meclislerinde, ahbab sohbetlerinde ve hasbihallerde sıklıkla gündeme gelen iki dert var ki farkındalık dozu ve düzeyi herkes de farklı da olsa yarattığı dehşet herkeste aynı: gençlerde artan inançsızlık ve cinsiyetsizlik. Bu iki can yakıcı sorun her türlü dini ve siyasi katmandan bağımsız bir şekilde toplumda herkesi eşit etkiler biçimde hızla ilerliyor.

Peki neden bu sorun gündeme geliyor? aileler mi tek müsebbibi ya da içinde bulundu-

ğumuz çağ mı dijital dünya mı? Cevap hepsi birden yani hiçbirisi masum değil.

Anne babalar eşten dosttan akrabadan duyuyorlar bu sorunu ama kendilerini aldatıyor: bizim çocuğa bir şey olmaz hamurumuz sağlam, okulu iyi veya yeteri kadar din eğitimi aldırık diye. Halbuki inanç ve cinsiyet sorgulaması yapması ve çocuğun evden kopması için hiç de öyle bir uzun süreye aylara yıllara gerek yok bir kaç hafta bile yeterli kopuşlar için.

Sağlam bir inanç üzerinden inşa edilmeyen eleştirel düşüncenin sonu ya deizm ya da agnostizm oluyor ya da ateizm.

Ayrıca haz ve hız çağındayız. Çocukları en küçük yaşlardan itibaren bekleyen en büyük tehlike haz ertelememe, anne babaların en büyük derdi bebeklikten itibaren çocuklarına kendi yaşayamadıkları her şeyi yaşatmak, her istediğini almak her hazzını doyumak sınır koymamak.

Sonuçta çocuk ergen olunca inanç ve cinsiyet dahil her şeyi tatmak istiyor. Kendisine hiçbir sınır koymamak ve her hazzın sınırlarını zorlamak böylece bilmediği somut şeylerin peşinden koşarken bilmediği soyut şeylerin de hayatından ve zihninden çıkmasını istiyor. Bilmediği somut şeyler cinsellik, alkol, uyuşturucu, eşcinsellik, vb bilmediği soyut şeyler ise ahiret, ecel, cennet, cehennem ve kader oluyor.

Kıyası çocuk bilmediği, kendisine vaad edilen bir ahiret ve gelecek için bilmediği ancak tatmak istediği somut hazlardan vaz geçmek istemiyor onları tatmak istiyor.

Bu çağda Rahmanın emirlerine isyan eden şeytanın anlık kazandıran aldatmaları nesilleri oldukça tehdit ediyor. Çünkü gençlere anlık vaatlerin anlık ödülleri verebiliyor.

Çocuklar bir bakıma şeytani hazların esiri olmuş şu beş kavram üzerinden: 1. Özgürlük 2. Hümanizm 3. Doğa sevgisi 4. Hayvan sevgisi 5. Kadın hakları ve feminizm. Bu beş tema ile çocuklar ağa düşürüldükten sonra bu temalar altında gençlere her türlü gayri ahlaki, gayri tabii ve gayri meşru yaşam tarzı öneriliyor.



ANNE-BABALAR OLARAK UYANIK OLMALIYIZ!

Kapılan çocukların durumu fena geri dönüşleri imkânsıza yakın. Durum şu merkezde temel özellikleri şu şekilde:

1. Asla kendilerini açık etmiyorlar gerekirse bir buçuk yıl kadar, bazen her şeyi üniversite birinci sınıfa saklıyorlar.
2. Kendi gibi inanmayan çocukların sayılarının artması için ellerinden geleni yapıyorlar, sanki biz yurtdışında bir müslüman görürsek ne hissederseniz onlar da inanmadığını belirten birini görünce benzer bir kardeşlik duygusu geliştiriyorlar bu yüzden sürekli artmaya çalışıyorlar
3. Diamond tema ve BTS çok önemli bunlar için
4. Her an her şey yapabilirler çünkü her türlü hazzı denemek istiyorlar. Dürtüsel cinsel birliktelik sıradan bir şey olabilir zamanla.
5. Alkol, cinsel ilişki, uyuşturucu hepsi bunlar için bir seçim ve normal
6. Vatan, devlet, bayrak, millet, aile, ahlak gibi hiçbir milli ve manevi değerleri kalmıyor zamanla ve bunları hümanizme zarar veren unsurlar olarak görüyorlar
7. Eşcinselliğe son derece olumlu bakıyorlar ve cinsel kimliklerinin ileride değişebileceğini ve hem cinsleri ile birlikte yaşayabileceklerini/yaşadıklarını ifade ediyorlar.
8. Hayatlarında muhtemelen kendilerine rehber veya mentör olarak gördükleri güçlü bir öğretmen figürü var ve bu öğretmen onların kafasını karıştırıyor özellikle felsefe alanında
9. Bir şebeke ve sapık tarikat usulü ile çalışıyor birbirlerine sürekli sosyal destek sağlıyorlar
10. Gelecek 10 yılda azınlıktan çoğunluğa geçeceklerine inanıyorlar
11. Her kesimden gençlerin kendilerini gizleme becerileri çok yüksek hatta fark edilmemek için aileden daha dindar veya milliyetçi görünebiliyorlar.

Bu savaş aslında hümanizm çatısı altında insanlık ile insan arasındaki savaş. İnsanlık ve hümanizm altında insan bozuluyor dejenere ve deforme ediliyor.

Prof. Dr. Ahmet Akın

AĞAÇ YAŞKEN CİNSİYETSİZLEŞTİRİR!

İş işten geçmeden, aileleri ve çocukları bilinçlendirmek gerekiyor. "Aileler, çocuklarını denetleyemiyorlar.

'Dijital göçmen' olarak ebeveynler 'dijital yerli' çocuklarına kavuşamıyorlar. Çağın ruhu bu maalesef. Ancak hiçbir şeyin sonu değil.

Farkındalık seferberliğine ihtiyacımız var."



CİNSİYETSİZLİK NEDİR? BU PROJENİN AMACI NE?



Cinsiyetsizlik nedir?

4.299 görüntüleme • 12 Ara 2019

BEĞEN BEĞENME PAYLAŞ KAYDET ...

PROF. DR. Nevzat Tarhan'ın bu konudaki Youtube videosuna aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

<https://youtu.be/V20FKO-L7HU>